



## NAAR DE BRON VAN DON BOSCO'S CHARISMA

---

### De wijzen uit het Oosten

Naar aanleiding van de 'Openbaring van de Heer' of 'Epifanie', beter bekend als 'Driekoningen', komen ze misschien ook bij jullie aan de deur: groepjes verklede kinderen met een kroontje op het hoofd en met een zelfgemaakte ster. Deze 'sterzangers' treden in het spoor van de Wijzen die een ster aan de hemel volgden tot bij de pasgeboren Jezus en die daarna weer vertrokken uit Betlehem om aan de wereld het blijde nieuws van de geboorte van Christus te melden. Deze Wijzen waren niet-joden en stonden symbool voor het feit dat Jezus niet alleen voor de joden gekomen was, maar voor alle mensen van de hele wereld. In het evangelie van Matteüs (2,1-12) staat nergens dat ze met drie zouden geweest zijn (wellicht werd dit later zo verondersteld omdat er sprake is van drie geschenken: goud, wierook en mirre). Naderhand worden ze ook 'Koningen' genoemd, vermoedelijk omdat de tekst van Matteüs doet denken aan een vers uit Jesaja (60,3): 'En volken komen naar uw licht, koningen naar de glans van uw dageraad'.

Sterzingen is een eeuwenoude traditie. Tijdens de Middeleeuwen trokken kinderen uit minder welgestelde families van deur tot deur om geld te vragen. In onze tijd trekken sterzangers meestal rond om geld in te zamelen voor een goed doel. Vaak gaat het om projecten voor kinderen in landen waar armoede heerst. Op die manier werken kinderen mee aan de toekomst van leeftijdsgenoten die het minder goed hebben.

In het leven van Don Bosco konden we geen vermeldingen vinden van dergelijke traditie, maar in zijn geschriften verwees hij wel naar de evangelietekst uit Matteüs over de Wijzen. Meestal had hij het dan over de 'drie' Wijzen "die gewoonlijk de drie Koningen genoemd worden". We halen enkele accenten uit wat Don Bosco schreef.

Het eerste is dat de Wijzen niet vanzelf de grot in Betlehem konden vinden, maar dat ze geleid werden door een ster, een wonderbaarlijke gids. In *Het leven van de heilige Jozef* schreef hij dat het initiatief van Jezus zelf uitging om de Wijzen tot zich te roepen. Nadat Hij, zo lezen we, eerst de herders, dit wil zeggen de kleinen en de eenvoudigen, had geroepen, wilde Hij ook de andere mensen, uit welk volk dan ook, niet uitsluiten. Elders vergeleek Don Bosco de reis van de Wijzen met de weg die ieder van ons mag gaan om het eeuwig heil te vinden, geleid door Jezus zelf.

Een tweede accent is de manier waarop Don Bosco de geschenken van de Wijzen interpreteerde: met het goud gaven ze aan dat Jezus een Koning was, de wierook verwees naar zijn God-zijn en de mirre naar Jezus' mens-zijn. Elders liet hij verstaan dat de stal van Betlehem veranderde in een tempel en de kribbe in een altaar, precies doordat de Wijzen met deze geschenken Jezus erkenden als Koning, God en mens.

Wilfried Wambeke